

Heegwater



Helemaal op de hoogte van de nieuwtjes op Watersportcamping Heeg

'JOU DY DEL EN GRIEM GEWOAN WAT TROCH!' *

De eerste twee maanden van het kampeerseizoen 2018 zijn alweer voorbij. Wat een prachtig voorseizoen hadden we. En nu zijn we klaar om de zomer in te stappen. De prachtige zomerse dagen die we al hebben gehad, smaken immers naar meer, of niet?

* = Fries & betekent: 'Doe effe niks en rommel gewoon maar wat aan'



De tip van Mikko..

We vroegen onze Mikko welke winkel hij nou de moeite waard vindt om extra voor om te gaan lopen. Zonder twijfel zei hij: dat is Bascule aan de Peperstraat in Sneek. Waarom? Omdat hier èn leuke dingen worden verkocht èn omdat die met veel liefde worden verkocht en vaak ook gemaakt door mensen met een beperking. Trouwens, die Peperstraat is misschien toch al het leukste winkelstraatje van Sneek, zeker de moeite waard om even te gaan kijken!

Karin doet een dansje!

Ein-de-lijk zijn ZE aangekomen, al die te leuke kopjes, borden en schalen van Urban Nature voor in de chalets. Twee jaar geleden waren alle chalets al helemaal gestript. Alleen het serviesgoed was niet vervangen. Een doorn in het oog van Karin. Het kostte de nodige psychologische terreur - je weet hoe vrouwen kunnen drammen - maar toen was ook Jacob om. Dus eindelijk geen 'bejaardenhuis-serviesgoed' meer, maar prachtig servies van Urban Nature, een mooi Nederlands merk, geproduceerd met respect voor de planeet! Zoek maar eens op: www.urbannatureculture.com



Om op te eten, zo lekker!



Wij, Polletjes, zijn gek op eten en helemaal als het Surinaams is! Bij Ken's Eatcorner in Sneek kun je onvervalst Surinaams eten bestellen. Bij een flinke bestelling wil Ken het ook nog zo op de camping afleveren. Ideaal wanneer je een keertje laat van het water komt en toch nog even heerlijk met elkaar wil eten. Eten kan aan het Kaatsland 56 te Sneek. Reserveren of bestellen dan even bellen: 06-48192756. Let wel op, het gaat echt op zijn Surinaams, dus op tijd bestellen. Neem er de tijd voor!

Heegwater

Helemaal op de hoogte van de nieuwtjes op Watersportcamping Heeg

must go!

Verras jezelf eens...

Het Oranjewoud Festival (vlakbij Heerenveen) is het enige festival ter wereld waar wereldberoemde musici aan je bed zitten om je in slaap te spelen, je tijdens een stilteconcert hardop met je buurman mag praten en je letterlijk kunt wegdrijven op de muziek. En dan is er nog het verrukkelijke festivalhart De Proeftuin. Daar kun je picknicken in het gras, naar muziek luisteren onder de bomen, haasje over springen, eten, drinken, lachen en ontspannen. Van 1 tot 10 juni strijkt dit festival weer neer in Oranjewoud. Niet eerder was het programma zo indrukwekkend, dat heeft alles te maken met de Culturele Hoofdstad 2018. Boek snel de kaarten, voor je te laat bent www.oranjewoudfestival.nl/nl/kaarten



strip!

POLLETJES



Zo spannend!

Juni, het gaat misschien wel de mooiste maand van het jaar voor ons worden. Onze oudste dochter Judith zal deze maand een kersverse dochter op de wereld gaan zetten! We weten alleen nog niet welke dag precies en welke naam ze zal mogen gaan dragen.

Wij zijn reuze benieuwd, jullie ook?



Watersport-
camping Heeg

Watersportcamping Heeg,
De Burd 25a
8621 JX Heeg

T +31 515 442328

E wch@watersportcampingheeg.nl

W watersportcampingheeg.frl

[wcampingheeg](https://twitter.com/wcampingheeg)

[campingheeg](https://www.facebook.com/campingheeg)

[watersportcampingheeg](https://www.instagram.com/watersportcampingheeg)